

DECEMBER

December is de periode van korte dagen en lange avonden. Nu kunnen we beginnen met onze kweekplannen voor het volgende jaar voor te bereiden. Bij de meeste kwekers zijn de overvloedige vogels geruild. Dit is nog altijd de beste manier om eens aan ander bloed of een andere vogelsoort te komen. Het is steeds een uitdaging om eens een nieuwe en moeilijker te kweken soort in te zetten. Dat dit vanaf het eerste jaar niet meevalt is voor sommige soorten heel gewoon (haakbek, pestvogel), want iedere soort heeft zijn eigen gewoonten en eigenschappen die door de kweker moeten ervaren worden. En het zullen weer de aanhouders zijn die ook hier enkele zelfgekweekte exemplaren op stok krijgen. Het TT.-seizoen is nu op zijn hoogtepunt. Wie nog goed wil zijn voor de klassiekers zal wat spaarzamer moeten geweest zijn met deelname aan de vroegere tentoonstellingen. Het is bij heel wat tentoonstellers ieder jaar hetzelfde liedje. Er wordt een gans seizoen van de ene TT. naar de andere gedraafd zonder rekening te houden met zijn vogels, alleen het klassement wordt in het oog gehouden ondanks het feit dat veel van die TT.-vogels ook nog nationaal of internationaal worden ingezet. Zonder daarbij dan nog te denken dat deze vogels nog moeten presteren bij het volgend kweekseizoen. Het resultaat van dergelijke methode is natuurlijk niet moeilijk te raden. Daarom moeten wij ook op dit terrein heel matig omspringen met onze lievelingen en de toekomstige kweekvogels zoveel mogelijk sparen. De lange avonden zijn uitermate geschikt om eens een vergadering met spreekbeurt en dia's te organiseren of bij te wonen. Spijtig genoeg zijn er nog altijd teveel liefhebbers die op dergelijke manifestaties afwezig blijven of die altijd een uitvlucht hebben om weg te blijven van deze meestal leerrijke bijeenkomsten. Ik denk dat het zo wat overal dezelfde mensen zijn die afkomen op spreekbeurten en dia-avonden en het is dan ook niet toevallig dat meerderen hiervan de betere liefhebbers zijn. Er zullen misschien lezers zijn die denken: "wat doet een ervaren kweker nog op zo'n vergadering?" Het contact met elkaar, het uitwisselen van gedachten en ervaringen geeft toch zo'n voldoening, er is altijd wat op te vangen en men is nooit te oud om te leren! Het is nu ook het moment om zijn lidgeld te hernieuwen en voor niet-leden, die nog twifelen, het moment om aan te sluiten. We hebben er alle belang bij te behoren tot een vereniging die het goed meent met de vogelhouderij. Indien wij nog willen meetellen zullen we moeten sterker staan dan ooit. Want wij weten dat het aloude gezegde: "verdeel en heers" ook in de rangen van onze tegenstanders gekend is. Ik denk hier ook vooral aan de jongeren die we graag in onze rangen verwelkomen.